



Nieuwsbrief Voorjaar + Zomer 2024





WOORDJE DESIREE

Het heeft weer even geduurd, de nieuwsbrief. Maar dan is er nu ook wel wat te vertellen!

Allereerst, wat is het een nat jaar geweest. Heel wat laarzen hebben vastgezet in het zand, heel wat greppeltjes zijn gegraven om mais te kunnen zaaien ipv rijst 😊 en heel veel momenten hebben we met elkaar regendansen gedaan om te proberen het zonnetje voor de dag te toveren.

Maar dat neemt niet weg dat het ons toch gelukt is om dit jaar een mooi bloemenlaantje te ontwikkelen waarin er verschillende dhalia's in alle kleuren bloeide. Voor aankomend jaar hebben het bloemenlaantje uitgebreid met pioen rozen. Onlangs zijn deze de grond in gegaan. Ik ben benieuwd of dit volgend jaar een mooie uitbreiding mag gaan zijn.

Niet alleen in de bloemen tuin, maar ook in ons dieren park is er voor uitbreiding gezorgd. We hebben een bokje erbij. Hopelijk zorgen de bloemetjes en bijtjes ervoor dat we volgend jaar jonge lammeren mogen ontvangen. 🌸🐝

Daarnaast zijn we net voor de bouwvak gestart met de bouw van onze nieuwe accommodatie. Een groot, ruim gebouw voor de ouderen zorg. Inmiddels is de verdiepingvloer gestort, zijn ze volop aan het metselen en hopen we in december dat het dak erop gaat. Mijn hoop is dat we halverwege volgend jaar over kunnen verhuizen. Dit zal voor de ouderen zorg betekenen dat zij meer faciliteiten gaan krijgen wat de zorg moet vergemakkelijken. Maar voor de hulpboeren betekend dit dat zij de gehele bestaande bouw weer tot hun beschikking krijgen. Voor iedereen fijn dus.

Uiteraard komt er de mogelijkheid voor u om het gebouw te bezichtigen zodra dit klaar is. We houden u hiervan op de hoogte.





WOORDJE DESIREE

Momenteel zijn we ook druk met de warme overdracht van de hulpboeren die via SOVAK kwamen, en per 1 januari rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van 't Raakeind gaan vallen. U bent hier allen al van op de hoogte gebracht, maar mocht u toch aanvullende vragen hebben nodig ik u van harte uit om deze te stellen bij mij of 1 van onze collega's.

De verruiming in de ouderen zorg en de hulpboeren van SOVAK die vanaf januari rechtstreeks via 't Raakeind komen, zorgt ervoor dat ons team gaat vergroten. Hiervoor hebben we twee nieuwe collega's aangesteld. Een hiervan is overigens geen nieuw gezicht, want ze komt hier al twee jaar via SOVAK de cliënten ondersteunen. De andere collega stelt zich in de nieuwsbrief aan u voor. Ik wil dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken om nogmaals de algemene telefoonnummers van de groep bekend te maken:

Ouderen zorg : 06 48752550

'boven' groep : 06 16792218

Beide nummers zijn dagelijks te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur. Bij spoed of anderszins kunt u buiten deze tijden contact opnemen met het nummer:

Buiten werktijden : 06 27491010

Als laatste wil ik u nog mededelen dat er in 2025 een verandering zal gaan plaatsvinden in de netwerk communicatie. We maken in middels gebruik van de webapplicatie CarenZorgt en zijn actief op Facebook en Instagram. Of we deze nieuwsbrief voortzetten blijft nog even de vraag. Mogelijk dat dit vervangen wordt door een aangepaste vorm of dat we een andere manier gaan vinden om u infomeel te informeren. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gehouden.

Dan rest mij alleen nog om u allen heel fijne feestdagen toe te wensen. Namens het gehele team wensen we u fijne kerstdagen en een liefdevol, gelukkig en gezond 2025!

Geniet van de nieuwsbrief. 😊



Groet,
Desiree





Er is weer goed gebruik
gemaakt van de duofiets!



Ook dit jaar brachten we een bezoekje aan de asperge boerderij van vrijwilliger Kitty. Een leerzaam en lekker uitstapje!





De bloemen werden
uitgekozen door 2
damejtes. Het is een leuk
uitstapje en het brengt weer
sfeer op de boerderij!





De dieren worden goed verwend met veel knuffels en krentjes!



De ouderen
vermaken zich
goed. Er is vanalles
te doen en beleven
hier op de boerderij!



Colum Bram

Na een paar mooie weken in Italië op vakantie geweest te zijn, ga ik weer eens in op de gang van zaken om trend de veranderingen afgelopen jaar. Op de zorgboerderij, na een nat voorseizoen met veel regen, kwam eindelijk het mooie weer eens terug. Waar wij toch konden genieten van alles rond boerderij. Dit jaar zijn ze begonnen met de nieuwbouw van de nieuwe 'huiskamer/kantine' voor de ouderenzorg. Ze zijn al een heel eind, hopelijk in 2025 klaar. Dan kunnen de ouderen daarnaartoe 'verhuizen' en kunnen de hulpboeren naar beneden, wat wel zo plezierig is.

Dit jaar waren Kim en Tim getrouwd, wat een heel leuk feest was. En gelukkig was er droog weer, gezellig was dat en wat hebben we genoten. Ook zijn wij als groepjes naar de vliegbasis geweest in Gilze Rijen, er was er een gids die alles uitlegde over het ontstaan daarvan. Dit jaar hebben we veel frambozen geplukt en kregen de bezoekers ook frambozen mee naar huis. In tussen hebben wij een nieuwe begeleidster Patricia. Het team komt ze versterken en ze doet het heel goed. Af en toe komt Marith ook als invalskracht. Met de groep hebben we aardappels op het land geraapt voor in de 'keukenkantine' en voor andere doeleinden. De hulpboeren hebben dit jaar de BBQ ook weer gehad. Er is veel gezaaid en geoogst in de moestuin. Wij hebben genoten van alles water op ons pad kwam, hoogte en diepte punten ook meegemaakt. De lekkere soep, sandwiches en andere dingen werden ook dit jaar weer gemaakt. Helaas jammer dat Merel ons verlaten heeft vanwege studies en school en werkzaamheden. Ook zijn er hekken geplaatst bij de voortuin waar de schapen en geiten grazen. En de mooie bloemen, dahlia's, zonnebloemen geeft een mooi gezicht. Intussen is de herfst in volle gang. De dagen korter. Nu gaan we naar het sinterklaas feest en hopen dat ze raakeind niet vergeten zijn als ik dit schrijf. Erik heeft ook nog een vogelkooi gemaakt wat hij heel mooi gedaan heeft voor 2 zebra vinkjes.

Ik hoop dat iedereen heeft genoten van alles rond de zorgboerderij. Zo gaan wij straks weer de feestdagen tegemoet met hopelijk hele gezellige dagen. Vrijwilligers werden dit jaar ook in het zonnetje gezet. Ze zijn onmisbaar en doen goede dingen, dat mag ook gezegd worden. Ik en wij hopen op mooie kerstdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2025 voor iedereen toe te wensen.





Poetsen en opruimen kunnen we als de beste.
De bus, rollators, de tafels en de wei worden goed
bijgehouden!



Er is hard gewerkt, maar ook
wordt er op zijn tijd gerust;)



We mochten frambozen gaan plukken bij de buren (vd Avoird), hadden bessen uit eigen tuin, bloemen uit ons eigen bloemenlaantje en er is van alles opgeknapt, bijv. dit buikkastje



WOW



Hulpboer Frank is met pensioen gegaan. Wat heeft hij al die jaren hard gewerkt zeg!





Even voorstellen!!

Hoi allemaal,
Mijn naam is Marith Voermans, ik woon in Dorst en sinds kort werk ik als invalskracht bij zorgboerderij 't Raakeind. 5 jaar geleden heb ik hier stage gelopen en vond het toen al mega leuk!
Ik werk ook voor 32 uur per week bij een zorgboerderij in Breda, maar ik wilde er graag nog iets leuks bij en miste het werken bij 't Raakeind, dus vandaar deze keus!
Ik heb het super naar mijn zin en hoop dit nog lang te kunnen blijven doen!
Groetjes Marith



Wat leuk dat ik een stukje over mezelf mag vertellen.
Mijn naam is Patricia Joppen. Ik ben 52 jaar en woon in Ulvenhout samen met mijn man Peter en dochter Tess die einde van het jaar het huis uitgaat.
Sinds 1 september 2024 ben ik met veel plezier werkzaam op de zorgboerderij in de ouderenzorg waar je me 2x per week kunt vinden. Hiervoor heb ik samen met mijn man 25 jaar een bakkerij gerund en daarvoor was ik werkzaam in het Amphia ziekenhuis als verpleegkundige.
Sporten is één van mijn hobby's. Minimaal 2x per week trek ik mijn hardloop schoenen aan om 10 km te rennen, 1x per week bootcampen en ook wandel ik graag net zoals fietsen samen met mijn man.
Ook hou ik ervan om met vriendinnen af te spreken, uiteten te gaan en te borrelen met vrienden. Als er dan nog tijd over is pak ik een boek of leg een puzzel op tafel. Ik kan oprecht zeggen dat ik super blij ben dat ik op de zorgboerderij mag werken en dat ik ervoor ga zorgen dat het voor de ouderen elke dag feestje gaat zijn.
Groetjes Patricia.

Hii, Ik ben Mirte van Sundert, 20 jaar oud en ik ben per september dit jaar begonnen aan de opleiding zorg en welzijn bij Yoner in Tilburg. Dit is een opleiding werken en leren. Dat betekent dat ik 1 dag naar school ga en de andere dagen bij de zorgboerderij werk. Ik ben voor vele geen onbekend gezicht. Want 2 jaar geleden heb ik de opleiding Veehouderij gedaan en heb toen ook op de boerderij stagegelopen. Daarna ben ik ook gebleven om een paar keer in de week de koeien te melken. En dat doe ik nog steeds. Op maandag en vrijdag sta ik op de groep hulpboeren. Dit vind ik erg gezellig!

Groetjes Mirte



Hoi! Ik ben Tom, 32 jaar en woon samen met mijn vriendin en hond in Dongen. Ik heb zo'n 10 jaar kantoorfuncties in het bedrijfsleven gehad, met name projectmanagement voor orthopedische hulpmiddelen en ziekenhuisapparatuur. Op dit moment lukt het mij vanwege fysiek-medische redenen niet om volledig te werken. Toch wilde ik proberen om op vrijwillige basis iets te kunnen bijdragen aan de maatschappij en sociaal betrokken te blijven. Deze gelegenheid heb ik aangegrepen om de zorgsector eindelijk eens van de andere kant te bekijken en te onderzoeken of dit bij mij past. Zodoende kwam ik bij 't Raakeind terecht! Sinds een paar weken ben ik gestart op de woensdagochtenden. Ik zal voornamelijk ondersteunen in activiteiten of klusjes, waar op dat moment een wens voor is. Zo zijn we nu samen bezig om een caviaverblijf te maken! Wie weet zien we elkaar op de zorgboerderij!

Hallo allemaal mijn naam is Jeroen en ik woon in Rijen. Ik ben geboren op 8 mei 1971.

Ik ben getrouwd met Mara, heb 5 bonus kinderen en 5 bonus kleinkinderen.

Mijn beroep vroeger was in de bouw als metselaar. Door omstandigheden ben ik hier mee gestopt en heb ik me aangemeld als vrijwilliger op de zorgboerderij. Op de zorgboerderij doe ik verschillende kleine klusjes. Ik vind het fijn om onder de mensen te zijn. Ik ben aanwezig op dinsdag en donderdag ochtend. Mijn hobby in mijn vrijetijd is biljarten.

Ik hoop hier nog vele jaren te mogen zijn en te kunnen genieten van de fijne mensen om mij heen.

